



Ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα στη Χαλκίδα

5/11/2021

Παρά τις δυσκολίες της συγκυρίας, παρά το γεγονός ότι σίγουρα θα ήθελαν πολλοί και πολλές περισσότεροι να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά τα περιοριστικά μέτρα, ο φόβος της πανδημίας είναι ακόμη εδώ δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι δεν μπορώ να δω την έκφρασή σας και το χαμόγελό σας γιατί φοράτε –και σωστά- όλοι και όλες μάσκες στη σημερινή μας συγκέντρωση, είναι μεγάλη η χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και ας είναι δύσκολες οι συνθήκες, ούτε εμείς, ούτε εσείς άλλωστε συνηθίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στα εύκολα.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν εδώ τον τόπο από το πρωί στην βόρεια Εύβοια. Έναν τόπο που έχει βιώσει με το πιο σκληρό τρόπο την εγκατάλειψη και την εγκληματική ανικανότητα της χειρότερης κυβέρνησης που έζησε η Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Και δεν είμαι υπερβολικός σε όλα όσα λέω.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είχα τη δυνατότητα σήμερα στην Ιστιαία, στο Αχλάδι να βρεθώ και να συνομιλήσω με ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, με ανθρώπους που χτύπησε σκληρά η μοίρα, μια τρομακτική καταστροφή τον περασμένο Αύγουστο. Αλλά τους χτύπησε και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης.

Έχει, θα έλεγα, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Εύβοια και από τη Χαλκίδα αυτή τη νέα πορεία που θέλουμε, αυτή τη νέα πορεία προς τον ελληνικό λαό. Από την Εύβοια της κυβερνητικής εγκατάλειψης, θέλουμε να ξεκινήσουμε μια νέα μακρά πορεία και να βάλουμε τα θεμέλια μιας νέας αρχής για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Προοδευτική Συμμαχία. Μιας νέας αρχής για την κοινωνία με την κοινωνία.

Και το επόμενο διάστημα φιλοδοξούμε να βρεθούμε παντού, σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε γωνιά της χώρας. Μιας χώρας που αξίζει και μπορεί να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Με τελικό μας σκοπό, να δυναμώσουμε το κόμμα μας στη πορεία προς το 3^ο του Συνέδριο που έχουμε αποφασίσει όλοι και όλες μαζί ότι θα είναι ένα συνέδριο συνέχειας και τομής. Να μεγαλώσουμε το κόμμα μας, να ανοίξουμε τις πόρτες του σε νέα μέλη, δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, να ανοίξουμε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη στην επόμενη εκλογική μάχη. Για τη μεγάλη νίκη της προοδευτικής και δημοκρατικής

Παράταξης στις επόμενες εκλογές. Μια νίκη που θα φέρει τη πολιτική αλλαγή και τη προοδευτική διακυβέρνηση.

Όμως, φίλες και φίλοι σήμερα, και πριν τη τελική πολιτική μάχη, έχουμε για μια ακόμη φορά δυστυχώς μπροστά μας μια άλλη μάχη. Μάχη για την ίδια τη ζωή. Που κοντεύει τα δυο χρόνια κι όμως δεν λείει να κοπιάσει. Φουντώνει διαρκώς, πάνω στην ανικανότητα και τον κυνισμό ενός πρωθυπουργού, που δειλιάζει να αναμετρηθεί με την πραγματικότητα, που ζει στο δικό του κόσμο, οχυρωμένος μέσα στα ψέματα, την προπαγάνδα, τον εναγκαλισμό με την κρατικοδίαιτη ελίτ και τη διαπλοκή που επανήλθε για να καλύψει το χαμένο έδαφος της προηγούμενης πενταετίας, όπου βρέθηκε αποκομμένη από τον ομφάλιο λώρο, από τον κύριο αιμοφόρο της: το κράτος. Το κράτος και το κρατικό χρήμα. Βεβαίως, ζει στον δικό του κόσμο αλλά το πρόβλημα είναι ότι καταστρέφει το δικό μας κόσμο και πάει από αποτυχία σε αποτυχία και από καταστροφή σε τραγωδία.

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του κατάφεραν κάτι εξαιρετικά δύσκολο, κάτι αποτρόπαιο: ο Νοέμβρης του '21, να είναι χειρότερος από τον Νοέμβρη του '20. Όταν δεν είχαμε εμβόλια, όταν δεν είχαμε τα μονοκλωνικά, όταν δεν είχαμε τη γνώση που έχουμε σήμερα για το πώς κινείται ο ιός και πώς θα τον πολεμήσουμε.

Κι όμως. Με όλα αυτά τα όπλα στη διάθεση τους, κατάφεραν και τα έκαναν χειρότερα. Σήμερα η χώρα μας, σήμερα στην Ελλάδα κάθε εβδομάδα που περνάει χάνουμε σχεδόν ένα μικρό χωριό, 400 οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους κάθε εβδομάδα που περνά. Είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης, δυστυχώς, στους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού και στον πάτο της Ευρώπης στους εμβολιασμούς.

Και κάθε πολίτης πλέον, γι' αυτή την δραματική πορεία, γι' αυτή την τραγική αποτυχία γνωρίζει τον αίτιο και αναγνωρίζει τον υπεύθυνο. Γι' αυτό και η οργή σήμερα του κόσμου είναι τεράστια και είναι παντού. Και δεν μπορούν αυτή την οργή να την κρύψουν τα καλοπληρωμένα με κρατικό χρήμα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο υπεύθυνος αυτής της αποτυχίας δεν μπορεί πια να κρυφτεί και είναι αυτός που έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να πείσουν τους πολίτες ότι δεν ευθύνεται κανένας άλλος παρά μονάχα οι ίδιοι οι πολίτες για ό,τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα.

Είναι αυτός που έχει εδώ και τρεις φορές από την αρχή της πανδημίας σφυρίζει τη λήξη της πανδημίας. Είναι αυτός που συνειδητά έχει αφήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα με 2.500 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς από ό,τι είχε το 2019 που η πανδημία ήταν για όλους μας μια άγνωστη λέξη.

Είναι αυτός που επέλεξε να μετατρέψει τις πολύτιμες καμπάνιες ενημέρωσης του κόσμου, σε καμπάνιες λιβανίσματος του εαυτού του στα μέσα ενημέρωσης με τα δικά σας με τα δικά μας τα λεφτά. Αυτός που έφερνε τα lock down το ένα πίσω από το άλλο και τα έφερνε χωρίς να υπάρχει μια προοπτική μια διέξοδος. Τα έσπαγε ο ίδιος τα μέτρα που εξήγγειλε και ψήφιζε οργανώνοντας κωρονο-γλέντια με τα κομματικά του στελέχη.

Είναι αυτός που σήμερα βλέπει στη μισή Ελλάδα “ψεκασμένους”, ενώ έχει τοποθετήσει σε τρία κρίσιμα υπουργεία τους “ψεκαστήρες” του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τα παιδιά του κ. Καρατζαφέρη.

Είναι αυτός -και το λέω βλέποντας μπροστά μου νέους ανθρώπους με δυναμισμό, με πάθος για να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή- που φορτώνει στη νέα γενιά την ευθύνη για τη διάδοση της πανδημίας, έχει στοχοποιήσει τους νέους. Αλλά σήμερα έχουμε 1 εκατομμύριο ανεμβολίαστους πάνω των 50 ετών και δεν είναι οι νέοι αυτοί που ευθύνονται γι' αυτό που συμβαίνει σήμερα στον τόπο.

Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας γνωρίζει πλέον τον ένοχο. Γνωρίζει πλέον ότι ο βασικός υπεύθυνος για τη δραματική πορεία της πανδημίας είναι η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που πολιτεύεται, με τον τρόπο που κυβερνά, με τον τρόπο που αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή, με τον τρόπο που προτάσσει το μικροκομματικό του συμφέρον, βλάπτει τη δημόσια υγεία. Και σήμερα βιώνουμε την πιο ωμή απόδειξη της απόλυτης ανεπάρκειας και του κυνισμού του.

Και φτάσαμε έως εδώ κυρίως γιατί κατέρρευσε το πιο ισχυρό τοίχος ανοσίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί απέναντι στη πανδημία. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό; Είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ποιον όμως να εμπιστευτούν οι πολίτες; Να εμπιστευτούν αυτόν που έχει κάνει την πανδημία ευκαιρία για δουλειές και εκδουλεύσεις; Διάβαζα προχθές ότι πάνω από 2 δισ. έχουν εκταμιευτεί από το δημόσιο Ταμείο το τελευταίο 18μηνο από τον Γενάρη του '20 μέχρι τον Ιούνιο του '21 σε απευθείας αναθέσεις.

Έχει σπάσει αυτή η κυβέρνηση κάθε ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους, σε "γαλάζια παιδιά" που δημιουργούν εταιρείες από το τίποτα προκειμένου να πάρουν κρατικό χρήμα. 2 δισ. ευρώ! Δεν αναφέρομαι στα 40 και πλέον εκατομμύρια για τα οποία ζητήσαμε αξιοποιώντας το άρθρο του Συντάγματος που το προβλέπει, για Εξεταστική Επιτροπή με τις ψήφους της αντιπολίτευσης προκειμένου να ελέγξουμε την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει εκεί ότι θα έχει την πλειοψηφία, δεν το αντέχει. Το φοβάται και προσπαθεί να αλλάξει το πλαίσιο αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ποιον λοιπόν να εμπιστευτούν οι πολίτες; Αυτόν που έχει κάνει την πανδημία ντεκόρ για να καλλωπίσει τη δική του εικόνα; Μήπως να εμπιστευτούν τον «μη σώσετε και εμβολιαστείτε» τον κ. υπουργό της Αναπτύξεως που ξεκίνησε προχτές σταυροφορία κατά των εχθρών του χριστιανισμού; Μήπως τον υπουργό Υγείας ο οποίος μόλις πριν από λίγους μήνες –δεν μιλώ για τις παλαιότερες δηλώσεις του, τις αντιεμβολιαστικές- έλεγε ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να πει στους πολίτες να εμβολιαστούν». Αυτόν να εμπιστευτούμε, που ανέλαβε τη δημόσια υγεία;

Ή μήπως να εμπιστευτούμε την κ. Κεραμέως που παστώνει τα παιδιά μας 30-30 σε κάθε τάξη και συγχωνεύει σχολεία, ακόμη κι εδώ, ακόμη και στην πολύπαθη Εύβοια, στη βόρεια Εύβοια, την πιο κρίσιμη ώρα της πανδημίας;

Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα του Μητσοτάκη έχει φτάσει σήμερα να βρίσκεται στο εξής οξύμωρο, στο εξής τραγικό αδιέξοδο: σχεδόν σε κάθε οικογένεια οι γονείς τσακώνονται με τα παιδιά τους να μην βγουν το Σάββατο το βράδυ έξω και συνωστιστούν και όλοι μαζί να τσακώνονται με τους παππούδες που θέλουν να πάνε Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Αλλά κανένας και καμία δεν νιώθει πια ασφαλής σε αυτή τη χώρα.

Και όλοι -παιδιά, γονείς, παππούδες, όλοι- κατηγορούνται. Όλοι κατηγορούνται από αυτούς που δεν έχουν καμία ευθύνη. 11 εκατομμύρια πολίτες στη χώρα,

11 εκατομμύρια ατομικές ευθύνες, εκτός από μία: αυτή της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού που κυβερνάει. Και κατηγορούνται ως δήθεν ανεύθυνοι και υπεύθυνοι για το δράμα που ζει η χώρα.

Και στη θέση της πειθούς δυστυχώς έχει μπει ο διχασμός: Εμβολιασμένοι εναντίον ανεμβολίαστων, νέοι εναντίον ηλικιωμένων. Και τώρα τελευταία, πιστοί εναντίον άπιστων.

Ο διχασμός είναι το εργαλείο προκειμένου να αποποιήσουν τις δικές τους εγκληματικές ευθύνες. Γιατί τελικά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πολιτική σκοπιμότητα, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πολιτικό κόστος. Δεν ενδιαφέρονται τελικά να πείσουν κανέναν να πάει να εμβολιαστεί, δεν τους απασχολούν αυτοί που δίνουν εδώ και δυο χρόνια τον αγώνα στα νοσοκομεία και είναι εξαντλημένοι και μπροστά στις κάμερες λιποθυμούν από την εξάντληση.

Δεν τους απασχολούν αυτοί, αυτοί που κάποτε τους χειροκροτούσαν, αλλά τώρα τους έχουν αφήσει στο έλεος. Όπως στο έλεος αφήνουν και όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε για να σβήσουν τις φωτιές, τους εποχικούς πυροσβέστες που και τότε τους χειροκροτούσαν, αλλά σήμερα τους ξυλοφορτώνουν. Και είχαμε σήμερα ένα θύμα από τον αυταρχισμό και την ωμή βία του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη.

Δεν ιδρώνει το αυτί τους για το τι σκέφτεται κάθε πρωί η μάνα ή ο πατέρας που στέλνει το παιδί του στα σχολεία όταν, επαναλαμβάνω, συγχωνεύουν τις τάξεις. Και κοιτάξτε τι υποκρισία: προχθές το απόγευμα βρέθηκε ένας υπουργός στη Βουλή θετικός με rapid test στον κορωνοϊό και διακόπηκε η λειτουργία της Βουλής. Γιατί βρέθηκε ένας, αλλά αυτός ο ένας ήταν από τους 300, αυτός ο ένας ήταν υπουργός. Για να κλείσει μια τάξη στο σχολείο πρέπει το 50% των μαθητών να βρεθούν θετικοί, όχι ένας. 17 ολόκληρα παιδιά. Αυτή είναι η υποκρισία τους. Δεν ιδρώνει λοιπόν το αυτί τους.

Το μόνο που τους ενδιαφέρει –όπως αποδείχθηκε και από τις τελευταίες εξελίξεις- είναι να μετρήσουν πιθανούς τους ψηφοφόρους, την ώρα όμως που όλη η Ελλάδα μετράει κρούσματα και βεβαιωμένους θανάτους.

Και είναι αθλιότητα αυτό το οποίο επιχείρησαν τις τελευταίες μέρες με την Εκκλησία. Άφησαν απροσπάτευτους τους πιστούς προκειμένου να μη δυσαρεστήσουν μια μικρή μειοψηφία ιδεοληπτικών αντιεμβολιαστών στις τάξεις της Εκκλησίας. Και εξαίρεσαν τους χώρους λατρείας από στοιχειώδη μέτρα προστασίας, αλλά και φροντίδας απέναντι στους πιστούς που επιθυμούν να ασκήσουν τα θρησκευτικά ανεμπόδιστα τους καθήκοντα και δεν το μπορούν. Δεν το μπορούν, γιατί γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά τους άνθρωποι που δεν έχουν ελεγχθεί και μπορεί να διαδώσουν τον ιό.

Και όταν αυτό το επισημίναμε, αντί να το διορθώσουν έπεσαν ακόμη πιο βαθιά στον βούρκο της χυδαιότητας και της ψηφοθηρίας. Για να έρθει στο τέλος η ίδια η Ιερά Σύνοδος και να προτείνει τελικά αυτό που δεν τόλμησε να εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης: να κάνουν τεστ όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί πριν μπουν στους ναούς.

Αλλά η κατρακύλα της κυβέρνησης δεν έχει όρια και δεν έχει τέλος. Θα έλεγε κανείς, δεν έχουν τον θεό τους! Προσπάθησαν να καπελώσουν ακόμη και την πρωτοβουλία της Εκκλησίας, λέγοντας ασύστολα ψεύδη. Γιατί το ψέμα έχει γίνει η δεύτερή τους φύση. Και γιατί το ψέμα, όταν έχεις τη δυνατότητα να

αναπαράγεται μαζικά ως αλήθεια από πολλά μέσα ενημέρωσης, μοιάζει με αλήθεια στο τέλος.

Μας είπαν, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η απόφαση αυτή της Ιεράς Συνόδου πάρθηκε κατόπιν παρέμβασης του πρωθυπουργού προς την Εκκλησία, παρέμβαση που έγινε την Πέμπτη το πρωί. Μόνο που για κακή τους τύχη, η απόφαση της Ιεραρχίας είχε παρθεί την Τετάρτη το απόγευμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη: κυνική, χυδαία, επικίνδυνη.

Νομίζω, φίλες και φίλοι, πολίτες της Εύβοιας, πολίτες της Χαλκίδας, ήρθε η ώρα σήμερα εδώ από το κλειστό γυμναστήριο της πόλης σας και από την πρώτη ανοιχτή, κλειστή μάλλον –σε επίπεδο κλειστού χώρου, εννοώ- στην ελληνική κοινωνία συγκέντρωση που οργανώνουμε ενόψει της εξόρμησής μας προς το 3^ο μας Συνέδριο, ήρθε η ώρα να το πούμε καθαρά και το λέω καθαρά: αν δεν μπορούν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, αν δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες για τον εμβολιασμό, αν δεν μπορούν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, αν δεν μπορούν να πουν την αλήθεια στον λαό, αν δεν μπορούν να ενώσουν την ελληνική κοινωνία παρά μονάχα τη διχάζουν, τότε ήρθε η ώρα να φύγουν. Το συντομότερο δυνατό! Και ήρθε η ώρα όλοι εσείς, όλοι εμείς, η Νεολαία, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου και της δημιουργίας να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να φύγουν μια ώρα αρχύτερα.

Φίλες και φίλοι, η πανδημία είναι μια θανάσιμη απειλή. Υπάρχει όμως και μια άλλη απειλή στην κοινωνία μας, στη χώρα μας, στον τόπο μας. Η απειλή της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Πάνω από 27%, λένε οι επίσημες μελέτες, των συμπολιτών μας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Άρα, είναι η απειλή της φτώχειας, άρα είναι η απειλή της νέας υποβάθμισης της ζωής μας, της νέας υποβάθμισης της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η μεγάλη απειλή για κάθε νοικοκυριό, όχι μόνο για τους ανθρώπους που είναι στα όρια της φτώχειας, αλλά και αυτό που ονομάστηκε μεσαία τάξη και που σφάχτηκαν παλικάρια στην ποδιά της. Όλα έγιναν με σημαία και στο όνομα της μεσαίας τάξης στις προηγούμενες εκλογές, που δήθεν θα την ευνοούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η απειλή για τη μεσαία τάξη, και όχι μόνο, της ακρίβειας, που σαρώνει αυτές τις μέρες την ελληνική οικονομία και κάθε ελληνική οικογένεια. Ένα πρωτοφανές σαρωτικό κύμα ακρίβειας που οι ρίζες του βεβαίως είναι εξωγενείς, αλλά οι ανεξέλεγκτες συνέπειες του είναι αποτέλεσμα στρατηγικών επιλογών της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Και εδώ όμως ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ο ίδιος: άρνηση της πραγματικότητας, ψέματα, ανεπάρκεια στη λήψη μέτρων, αποποίηση ευθυνών. Από τον περασμένο Ιούλιο καλούσαμε τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή προκειμένου να μας απαντήσει για το τι μέτρα προτίθεται να πάρει για το κύμα της ακρίβειας που βλέπαμε από τότε να έρχεται.

Αρχές Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της δήλωσε σε εμάς αλλά και στον ελληνικό λαό: «Αφήστε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, μην ανησυχείτε όλα είναι υπό έλεγχο, η αγορά θα τα ρυθμίσει». Και ο κ. Γεωργιάδης έλεγε στους καταναλωτές στον κόσμο στους πολίτες να κάνουν έρευνα αγοράς για χαμηλότερες τιμές στα βασικά αγαθά.

Και φτάσαμε σήμερα σε μια πρωτοφανή όσο και αφόρητη συνάμα πραγματικότητα. Με αλυσιδωτές ανατιμήσεις στην ενέργεια, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα, στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, στα εμπορεύματα, αλλά και στα ενοίκια, ως συνέπεια της εκτόξευσης των αντικειμενικών αξιών στην ακίνητη περιουσία της μεσαίας τάξης, αλλά και των λαϊκών στρωμάτων.

Τον περασμένο μήνα, τον μήνα Οκτώβρη, καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή πληθωρισμού της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα και τρομακτικά υψηλές τιμές στην χονδρική αγορά ενέργειας. Πρωταθλητές σε όλη την Ευρώπη στην ακρίβεια σε ό,τι αφορά τη χονδρική τιμή της ενέργειας.

Και ποιες ήταν τελικά οι παρεμβάσεις, η αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα; Τι έκαναν; Μας είπαν ψέματα για άλλη μια φορά, αυτό έκαναν.

Γιατί μόνο τα ψέματα μπορούν να κρύψουν το εξοργιστικό αυτό γεγονός ότι είμαστε, επαναλαμβάνω, πρωταθλητές σε όλη την Ευρώπη στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Και την ώρα που είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια, η κυβέρνηση τι κάνει; Αποφασίζει να εκχωρήσει νύχτα το 17% της ΔΕΗ σε ιδιώτες με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία δεν λαμβάνει χώρα το Ελληνικό Δημόσιο.

Πέντε χρόνια δώσαμε μάχη με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε απέναντι στην τρόικα και στις απειλές της τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ και των δικτύων του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ. Και ήρθαν αυτοί χωρίς τρόικα, χωρίς πιέσεις, χωρίς μνημόνια και τα έδωσαν κοψοχρονιά.

Αυτή είναι μια θεμελιώδης διαφορά απέναντι σε μια προοδευτική πολιτική, σε μια πολιτική που έχει ως πρόσημο την προστασία της κοινωνίας με μια νεοφιλελεύθερη ακραία πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι το βασικά αγαθά πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο: η παιδεία, η υγεία, το νερό, η ενέργεια δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Όσο εμείς κυβερνούσαμε σε εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, τεσσεράμισι χρόνια δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ ο λογαριασμός του ρεύματος. Ούτε ένα ευρώ. Όσο εμείς κυβερνούσαμε, επιχειρήσαμε και διαδώσαμε το κοινωνικό τιμολόγιο για τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη. Σήμερα, τι συνέβη μέσα σε μόλις δυο χρόνια;

Εκχωρείται και το 17% της ΔΕΗ και χάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο προκειμένου να μπορούμε να κρατήσουμε στον ανταγωνισμό τις τιμές προς τα κάτω, προς όφελος της κοινής ωφέλειας. Και βεβαίως, έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει ένα ακόμη χυδαίο ψέμα προχθές στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι «αν δεν υπήρχαν οι σοβαρές παρεμβάσεις μας, θα ήταν δέκα φορές πιο πάνω η αύξηση στους λογαριασμούς του ρεύματος». Δηλαδή πόσο θα ήταν η αύξηση; Θα είχε πάει στα 1200%;

Είναι χυδαίο ψέμα, διότι η παρέμβαση που έκανε, που εξήγγειλε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν 9 ευρώ και μετά την έκανε 18 ευρώ. Όταν οι αυξήσεις που αναμένεται να δει ο μέσος πολίτης το Δεκέμβρη θα είναι από 80 έως 150 ευρώ. Όταν οι αυξήσεις που θα δει ο μέσος πολίτης θα είναι πάνω από 150 ευρώ, ο ίδιος μας λέει ότι δήθεν η παρέμβαση των 9 ή των 18 ευρώ,

κατάφερε να συγκρατήσει τουλάχιστον δέκα φορές τις αυξήσεις. Είναι χυδαίο ψέμα.

Και το μεγαλύτερο ψέμα απ' όλα είναι ότι το κράτος δήθεν δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί αυτά τα ζητήματα τα ρυθμίζει η αγορά. Η αλήθεια όμως είναι ότι το κράτος όχι απλά μπορεί, αλλά οφείλει άμεσα να λάβει μέτρα για να ανασχέσει αυτό το κύμα, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

Με τις προτάσεις που έγκαιρα καταθέσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης:

Πρώτα απ' όλα για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ σήμερα κιόλας, τώρα κιόλας να δώσουμε ανάσα και προοπτική στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη δυσκολία.

Γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ότι εμείς ήμασταν αυτοί που μόλις βγήκαμε από την μέγγενη της τρόικας και των μνημονίων καταργήσαμε τον νόμο του κ. Σαμαρά ο οποίος είχε θεσπίσει τον ρασπιστικό υποκατώτατο για τους νέους ανθρώπους. Και φέραμε αύξηση κοντά στο 20% στον κατώτατο μισθό των νέων και 11% στον συνολικό κατώτατο μισθό. Είχαμε δώσει δέσμευση και υπόσχεση ότι το 2020 και '21 θα αυξάναμε 7,5+7,5% τον κατώτατο μισθό. Τότε, στην προεκλογική περίοδο του 2019, υπό το βάρος των δικών μας πεπραγμένων αλλά και των εξαγγελιών μας, ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι δήθεν και η Νέα Δημοκρατία θα προχωρούσε σε αύξηση του κατώτατου μισθού. Και έλεγε - για να το πει και επιστημονικά, δήθεν, αυτοί είναι "επιστήμονες" και "τεχνοκράτες", αλλά εμείς δεν ξέρουμε από αυτά- διπλάσιο του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Και βλέπουμε ότι το 2021 αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας να κλείσει κοντά στο 6%. Γιατί δεν έρχεται να υλοποιήσει τη δική του δέσμευση για αύξηση του κατώτατου μισθού 12%; Παρά μονάχα προαναγγέλλει αύξηση 2% δηλαδή 50 λεπτά την ημέρα, μια κοροϊδία για όλους τους εργαζόμενους, από 1/1/2022.

Η απάντηση σε όλους μας είναι γνωστή: γιατί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκφράζει, προασπίζει και υλοποιεί τα συμφέροντα των λίγων, των εργοδοτών και όχι της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και δεν τολμά να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, παρά το πρωτοφανές αυτό κύμα της ακρίβειας που πλήττει όλα τα νοικοκυριά.

Υπάρχει όμως και μια σειρά παρεμβάσεων που εμείς καταθέσαμε και δεσμευόμαστε γι' αυτές, πέραν της αύξησης του κατώτατου μισθού, τις οποίες εξαγγείλαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μιλήσαμε για την ανάγκη να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος, ανεξαρτήτως επαγγέλματος και να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης για όσους δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ.

Προτείναμε και δεσμευτήκαμε επίσης για την έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση των αγροτών, με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης των αγροτών.

Προτείναμε και δεσμευτήκαμε για τη διαγραφή μέρους των οφειλών προς το Δημόσιο και του ασφαλιστικούς φορείς για όλους τους οφειλότες και για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας.

Προτεινάμε επίσης και δεσμευθήκαμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης και στην βενζίνη, στα κατώτατα όρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν γίνεται, φίλες και φίλοι, να είμαστε παντού πρωταθλητές και να μην φταίει η κυβέρνηση, και να μην μπορεί να κάνει τίποτε η κυβέρνηση. Για όσα τραγικά συμβαίνουν εδώ και δυο χρόνια στον χώρο της δημόσιας υγείας δεν φταίει η κυβέρνηση, η πανδημία είναι παγκόσμια. Για όσα τραγικά ζήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι με τις πρωτοφανείς σε έκταση φωτιές, δεν φταίει η κυβέρνηση, φταίει η κλιματική κρίση. Για το γεγονός ότι και τώρα είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη, δεν φταίει η κυβέρνηση, είναι γενικό φαινόμενο.

Αν δεν φταίει σε τίποτα η κυβέρνηση, να μην την ψηφίζουμε, να μην την εκλέγουμε, να τραβάμε έναν κλήρο αφού σε τίποτα δεν φταίει και όλα τα καθορίζουν οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις. Σε ποιους τα πουλάνε όμως αυτά; Αυτό είναι το αφήγημα που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης: για όλα φταίει κάποιος άλλος.

Όχι όμως, δεν φταίει κάποιος άλλος. Είναι ζήτημα σχεδιασμού, είναι ζήτημα σοβαρότητας, είναι ζήτημα βούλησης. Και, δυστυχώς, τίποτα από αυτά δεν διαθέτει η σημερινή κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης.

Γιατί ξέρετε, φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα αυτό που δεν διαθέτουν είναι ίσως η σημαντικότερη αρετή απ' όλες για κάποιον που θέλει να διοικήσει, να κυβερνήσει. Είναι η αρετή του να κατανοεί την πραγματικότητα γύρω του. Ακόμη κι αν αυτή η πραγματικότητα δεν τους αφορά αυτούς που σήμερα μας κυβερνάνε γιατί, το ξέρουμε, μεγάλωσαν και ζουν σαν πρίγκιπες έξω από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα των πολλών, τουλάχιστον οφείλουν να κατανοούν και να συναισθάνονται τον πόνο του διπλανού τους. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο που τους λείπει, αυτό που κάποιοι ονομάζουν ενσυναίσθηση.

Αυτή την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης τη βιώσατε εσείς τον περασμένο Αύγουστο και τη βιώνετε τρεις μήνες τώρα στη βόρεια Εύβοια αλλά και σε όλη την Εύβοια. Από τις καταστροφικές πλημμύρες του '20, στις οποίες χάθηκαν 8 συμπολίτες μας, έως τις εικόνες αποκάλυψης που σόκαραν όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι με την καταστροφή του φυσικού πλούτου με εκατοντάδες, σπίτια, περιουσίες να γίνονται στάχτη και πάλι πίσω, το φθινόπωρο τούτο σε νέες πλημμύρες και στην παντελή αδιαφορία για τη θωράκιση των περιοχών που έχουν πληγεί.

Δεν νομίζω, ακόμα και για το πιο ταγμένο Ευβοιώτη νεοδημοκράτη, να μην είναι σοκαριστική αυτή η απίστευτη αδιαφορία που επιδεικνύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον τόπο σας.

Μιας κυβέρνησης που ακόμα και μετά από αυτή την καταστροφή του περασμένου καλοκαιριού, δεν έχει φιλοτιμηθεί να κάνει μισή ενέργεια για την ανακούφιση των πληγέντων και των περιοχών τους. Και κυρίως, πρωτίστως θα έλεγα ενός πρωθυπουργού που τον έχουμε δει να ποζάρει, να βγάζει selfie, να βγάζει ωραίες φωτογραφίες, να πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο διακοπές αυτούς τους τρεις μήνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, κάθε δεύτερη Κυριακή είναι στα Χανιά, δεν βρήκε μισή ώρα από το πρόγραμμά του για να περπατήσει στη βόρεια Εύβοια στα καμένα, για να συνομιλήσει με αυτούς τους

ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους, που έχασαν το βιός τους. Δεν βρήκε ούτε μισή ώρα!

Και αυτό δεν το δέχομαι, το “δεν τολμάει”. Οφείλει, είναι υποχρεωμένος και να ακούσει και την κριτική, είναι υποχρεωμένος να έρθει και να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους ακόμη και αν δεν έχει πολλά να τους προτείνει. Και αυτό είναι ντροπή.

Φίλες και φίλοι, το μόνο που έκανε για την Εύβοια ο κ. Μητσοτάκης ήταν να φωνάξει τις κάμερες στην ασφάλεια του Μεγάρου Μαξίμου και να ανακοινώσει αυθαίρετα –εννοώ χωρίς καμία συνεννόηση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία- τον επικεφαλής μιας Επιτροπής, τον κ. Μπένο, η οποία όμως στην καλύτερη περίπτωση θα κληθεί να υλοποιήσει δράσεις από το 2023 και μετά.

Και το κρίσιμο ερώτημά μου είναι: μέχρι τότε τι γίνεται; Εγώ καλοπροαίρετα να πω ότι θα φέρει τις καλύτερες δυνατές προτάσεις. Μέχρι τότε τι γίνεται; Πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος; 15 μήνες μετά τις περσινές πλημμύρες, δεν έχει γίνει ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο. Παρατηρούνται τώρα, τρεις μήνες μετά τις καταστροφές των πυρκαγιών, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των καμένων σπιτιών.

Οι αρμοδιότητες για τις μελέτες και τα έργα που επείγουν έχουν μετατραπεί σε μπαλάκι του πινγκ πονγκ με τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Στο σχέδιο για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι μια ελπίδα για τον τόπο -αν όμως πάει εκεί που υπάρχουν ανάγκες και όχι σε είκοσι μεγάλες επιχειρήσεις και πολλές λέω- δεν υπάρχει η παραμικρή αναπροσαρμογή προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν έργα επιβίωσης για τη βόρεια Εύβοια.

Και φυσικά, όλος αυτός ο κόσμος που ζει από τη γη και από τον τουρισμό, άνθρωποι που βίωσαν την απόλυτη καταστροφή, σήμερα βρίσκονται σε πραγματικό αδιέξοδο. Τους συνάντησα σήμερα και συνομιλήσαμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μη μούδιασε μπροστά σε αυτές τις εικόνες της πρωτοφανούς καταστροφής. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην ανατρίχιασε από συγκίνηση όταν είδε τα νέα παιδιά αυτού του τόπου να δίνουν τη μάχη για να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια τους.

Γι' αυτά τα παιδιά, γι' αυτούς τους νέους και τις νέες για τους Ευβοιώτες και τις Ευβοιώτισσες είναι ηθική υποχρέωση αυτής της πολιτείας να δώσει λύσεις στο σήμερα και να οργανώσει το αύριο.

Συνομίλησα σήμερα με ανθρώπους που παράκουσαν τις εντολές του επιτελικού κράτους και έμειναν με κίνδυνο τη ζωή τους και γι' αυτό έσωσαν τα σπίτια τους. Το Αχλάδι θα ήταν ένα χωριό σε πλήρη αφανισμό, αν δεν έμειναν οι κάτοικοι εκεί να σώσουν τα σπίτια τους. Συνάντησα νέους αγρότες που αποφάσισαν να μείνουν στη γη τους, να μείνουν στον τόπο τους, να μη μεταναστεύσουν είτε στο εξωτερικό είτε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και το μοναδικό τους εισόδημα είναι οι ελιές οι οποίες έχουν καεί, έχουν καταστραφεί. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι;

Η Εύβοια οφείλει να μείνει στον χάρτη, να μην είναι μια μαύρη κηλίδα στον χάρτη. Και αυτός είναι ο αγώνας που δεσμευόμαστε να δώσουμε όλοι μαζί το επόμενο διάστημα, για να μείνει ο κόσμος αυτός στον τόπο του.

Θέλω σήμερα με την ευκαιρία της εκδήλωσής μας να αναφέρω κάποιες από τις συγκεκριμένες προτάσεις, να αναφέρω κάποιες από τις σχεδιασμένες

πρωτοβουλίες, από τις δεσμεύσεις μας, από αυτά τα οποία δεσμευόμαστε και σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα σε αυτό τον τόπο, στην Εύβοια.

Πρώτα απ' όλα, από τις 25 Αυγούστου, λίγο μετά την καταστροφή στη Βουλή, ζήτησα από την κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα το εισόδημα έκτακτης ανάγκης προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η ραγδαία μείωση ή ο μηδενισμός του εισοδήματός τους, να σταθούν όρθιοι. Άμεσα λοιπόν εισόδημα έκτακτης ανάγκης για όλους τους κατοίκους που έχουν δει το εισόδημά τους να μειώνεται ριζικά, για να ζήσει αυτός ο κόσμος στον τόπο του.

Άμεσα αποζημίωση για όσους έχασαν τα σπίτια τους και γι' αυτούς που έχασαν τα μέσα παραγωγής τους, για τους ρητινοσυλλέκτες, για τους κτηνοτρόφους, για τους αγρότες και μελισσοκόμους που μέχρι σήμερα δεν έχουν δει ούτε ευρώ ενίσχυσης.

Άμεσα, το αυτονόητο –ούτε το αυτονόητο δεν έχει γίνει- να κηρυχθούν αναδασωτέες όλες οι καμένες εκτάσεις, να απαγορευτεί κάθε αλλαγή χρήσης μέχρι να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στη βόρεια Εύβοια.

Ταυτόχρονα όμως έχουμε σχέδιο τη στελέχωση των δασαρχείων της περιοχής Λίμνης και Ιστιαίας με δασολόγους και δασοπόνους για να μπορούν να επιβλέψουν τα αντιπλημμυρικά έργα και την αναδάσωση. Τη μόνιμη εγκατάσταση εντός των δασαρχείων των ανθρώπων που ζούνε και γνωρίζουν το δάσος, των δασεργατών, των ρητινοκαλλιεργητών.

Τη διεύρυνση επίσης της εφαρμογής του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ αντίστοιχου που είχαμε οργανώσει εμείς για 5.000 άνεργους σε όλη τη χώρα την περίοδο '18-'19. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού και στα Δασαρχεία, προκειμένου να προσλάβουν τους δασεργάτες, τους ρητινοκαλλιεργητές των πληγεισών περιοχών για μία πενταετία –όχι για έξι και δώδεκα μήνες, για μια πενταετία- προκειμένου να είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις εργασίες στα καμένα δάση.

Επίσης, σχεδιάζουμε κίνητρα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τουρισμό και στήριξη των υφιστάμενων που έχουν πληγεί, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα λειτουργήσει η ανασυγκρότηση, σιγά σιγά, της οικονομίας στην περιοχή. Με επιδότηση στο αρχικό κεφάλαιο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, των ιδιωτικών πρωτοβουλιών στο 60% για μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για μεσαίες και 80% για μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, σχεδιάζουμε τη μετατροπή της βιομηχανικής ζώνης του Μαντουδίου σε επιχειρηματική ζώνη με δημιουργία κινήτρων εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων, με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για τα πρώτα 5 έτη και επιδότηση των επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν ή θα ιδρυθούν στα όρια των δύο Δήμων, στους τομείς της τεχνολογίας, της πράσινης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

Επίσης, σχεδιάζουμε και δεσμευόμαστε για την επαναφορά των πανεπιστημιακών τμημάτων: του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού και του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στα Ψαχνά, που είχαν ιδρυθεί με νόμο της δικής μας κυβέρνησης σε συνεργασία με

το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και ακυρώθηκαν δυστυχώς από την σημερινή υπουργό Παιδείας.

Και βεβαίως δεσμευόμαστε για τον επανασχεδιασμό της τοποθέτησης μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), με σχέδιο, με κανόνες με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, σε συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες όχι σε σύγκρουση, ώστε η Εύβοια να γίνει με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο, μέρος της ενεργειακής μετάβασης της χώρας και όχι κρανίου τόπος στο βωμό ιδιωτικών συμφερόντων.

Τέλος, επανασχεδιασμός των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Διότι, επαναλαμβάνω, σήμερα αντί για όπλο στα χέρια της χώρας με τις ευλογίες της κυβέρνησης, το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται λάφυρο για τις ορέξεις μια χούφτας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Φίλες και φίλοι, είναι χαρακτηριστικό ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν επιμερίζει τον συνολικό προϋπολογισμό των επιχορηγήσεων ανά Περιφέρεια και δεν έχει καμία περιφερειακή και τοπική διάσταση. Ενώ το δικό μας σχέδιο, το οποίο έχουμε επεξεργαστεί και καταθέσει έγκαιρα, δίνει τη δυνατότητα στις Περιφέρειες και στις τοπικές κοινωνίες να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό, να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και να επιτύχουν τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και με τις άλλες χρηματοδοτικές πηγές (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακά Προγράμματα 2021-2027).

Το δικό μας σχέδιο περιλαμβάνει την ίδρυση ξεχωριστού Ταμείου Περιφερειακών και Τοπικών Αναπτυξιακών Σχεδίων με διακριτό προϋπολογισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης (στο πρότυπο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση) προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι.

Η κάθε Περιφέρεια θα μπορεί να καταθέτει ένα Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο προς χρηματοδότηση, το οποίο θα αποτελεί προϊόν διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο και θα αφορά συγκεκριμένους και επεξεργασμένους άξονες. Τι σημαίνουν όλα αυτά με απλά λόγια; Ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ορίζουν τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν και οι ίδιοι οι πολίτες, εσείς δηλαδή, θα ελέγχετε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον τοπικό βουλευτή για το αν προχωρά η υλοποίηση αυτών των σχεδιασμών.

Το αντίθετο δηλαδή της σημερινής κατάστασης απόλυτου χάους, όπου την ανασυγκρότηση της Εύβοιας έχει αναλάβει μία επιτροπή που στήθηκε σε μια νύχτα από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία νομιμοποίηση, χωρίς καμία εγγυημένη χρηματοδότηση.

Φίλες και φίλοι, προσπάθησα να περιγράψω όσο πιο επιγραμματικά μπορούσα το σχέδιό μας για τον τόπο σας. Την έγνοια μας για τον τόπο σας, την αποφασιστικότητά μας να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Την αποφασιστικότητά και τη δέσμευσή μας να είμαστε δίπλα σας, να είμαστε παρόντες, να είμαστε εδώ σήμερα τις δύσκολες στιγμές, αλλά και αύριο την επόμενη μέρα γι' αυτό τον τόπο.

Επιτρέψτε μου να κλείσω τη σημερινή μας εκδήλωση με δυο λόγια που αφορούν αυτή τη μεγάλη πορεία που σήμερα ξεκινάμε για συμβολικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους από εδώ από τη Χαλκίδα, από την πρωτεύουσα της

Εύβοιας, όπου κάνουμε το πρώτο βήμα μιας μεγάλης και φιλόδοξης πορείας που διακόπηκε απότομα τον Μάρτη του 2020 από το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας.

Και που βεβαίως είμαστε ανήσυχοι διότι πάλι ξεκινάμε σε μια περίοδο που η πανδημία φουντώνει, αλλά ταυτόχρονα και αισιόδοξοι ότι όλες και όλοι μαζί θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να στηρίξουμε πάνω απ' όλα τους συμπολίτες μας, να προσέχουμε τους εαυτούς μας και την υγεία μας, να πείσουμε τους διπλανούς μας να εμβολιστούν, να κρατούν και να τηρούν τα μέτρα προστασίας, να φορούν μάσκες, γιατί η ζωή όλων μας είναι πάνω απ' όλα.

Ξεκινάμε μια πορεία που θα έχει σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, μέχρι το σημαντικό κόμβο του 3^{ου} Συνεδρίου μας τον ερχόμενο Φλεβάρη. Ένα συνέδριο που φιλοδοξούμε να αποτελέσει το πολιτικό συμπέρασμα μιας μακράς, πολύμηνης επικοινωνίας και διαβούλευσης με τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα συνέδριο με χειροκροτητές και μηχανισμούς πίσω από κλειστές πόρτες, με αντιπαραθέσεις που δεν αφορούν τους πολίτες.

Θέλουμε να κάνουμε ένα συνέδριο που θα έχει σύμμαχο, θα συμπορευτεί με τις ζωντανές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Θέλουμε να κάνουμε ένα συνέδριο που θα δώσει τη δυνατότητα να μπουν στο κόμμα μας αυτές οι ζωντανές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Και κυρίως ένα συνέδριο που θα γεννήσει την ελπίδα για την πολιτική αλλαγή, για τη μεγάλη νίκη στις ερχόμενες, κρίσιμες εκλογές για το μέλλον του τόπου και θα δώσει τη δυνατότητα προοδευτικής διακυβέρνησης στον τόπο.

Είναι αλήθεια ότι αυτά τα δυο χρόνια, τα χρόνια της πανδημίας, μας στέρησαν το μοναδικό όπλο που έχουμε εμείς στη φαρέτρα μας: την επαφή και τη συζήτηση με τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, την επαφή και τη συζήτηση με αυτούς που κρατούν την κοινωνία και την πατρίδα στα χέρια τους.

Εμείς δεν έχουμε ούτε μέσα ενημέρωσης να μας στηρίζουν, ούτε άλλες οικονομικές δυνατότητες που έχουν αυτοί που χρωστάνε πάνω από 280 εκατομμύρια στις τράπεζες αλλά συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται. Που έχουν αυτοί οι οποίοι είναι πρωταθλητές σε δανειοδότηση, αυτοί οι οποίοι έχουν μάθει άλλους τρόπους να κάνουν πολιτική.

Εμείς κάνουμε πολιτική βλέποντας τα πρόσωπα των ανθρώπων, αυτών που συναντάμε στις πλατείες, στα καφενεία, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους της Νεολαίας. Εμείς δεν συναντάμε ούτε πελάτες, ούτε τηλεθεατές, συναντάμε ενεργούς πολίτες. Βλέπουμε, ακούμε, κάνουμε διάλογο με τους ενεργούς πολίτες. Βλέπουμε ανθρώπους με φόβους, ανησυχίες και με όνειρα, που νοιάζονται για τον τόπο τους, για το μέλλον τους, για τα παιδιά τους.

Και, ξέρετε, δεν θα πω το τετριμμένο ότι «παίρνουμε δύναμη από αυτούς», διότι εμείς είμαστε αυτοί. Δεν είμαστε εμείς κάτι άλλο, είμαστε αυτοί, είμαστε μέσα στην κοινωνία, βιώνουμε τις δυσκολίες που βιώνουν αυτοί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία επίσης δεν ήταν ποτέ κόμμα οπαδών, δεν απέκτησε ποτέ ισχυρές πλάτες από την ελίτ, ούτε μας έθρεψαν χορηγοί και διαπλεκόμενοι. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι γέννημα της κοινωνίας και υπηρέτης της. Είναι η θέληση και το πείσμα κάθε δημοκρατικού

πολίτη αυτής της χώρας να ζήσει σε μια χώρα καλύτερη, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, προοδευτική. Πάνω απ' όλα όμως, δίκαιη.

Είμαστε, θέλουμε να είμαστε η φωνή αυτών που φιμώνει σήμερα το παχύ στρώμα της προπαγάνδας και του ψέματος και η προοπτική για μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτή η προοπτική είναι που σήμερα δυναμώνει. Γιατί πέρα από τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνει κάθε πολίτης αυτής της χώρας, υπάρχει ένα ξέφωτο. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει και εμείς το βλέπουμε, αγωνιζόμαστε γι' αυτό.

Ένα ασφαλές σημείο για να σταματήσουμε αυτή την κατηφόρα που έχει πάρει ο τόπος και να ξεκινήσουμε ξανά, σε μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή με την κοινωνία, στην πρώτη γραμμή, όπως λέει και το σύνθημά μας. Και με μια προοδευτική κυβέρνηση που ξέρει και μπορεί να λύσει τα μεγάλα, τα υπαρξιακά προβλήματα που βρίσκουμε στον δρόμο μας.

Μια κυβέρνηση που πάνω απ' όλα θα καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω της, που θα δουλεύει νύχτα μέρα για να βρει απαντήσεις, που θα αισθάνεται, που δεν αδιαφορεί. Μια κυβέρνηση που αφήνει χώρο στη νέα γενιά να ανασάνει και να δημιουργήσει και να έχει προοπτική στον τόπο μας.

Μια κυβέρνηση που θα σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους και έχει σαφές μέτωπο ανειρήνευτο μέτωπο με την κλεπτοκρατία και τις παρασιτικές ελίτ που απαιτούν να έχουν το κράτος χορηγό τους.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δημοκρατικοί πολίτες της Χαλκίδας αυτή είναι η δική μας αποστολή μας και δεν έχουμε άλλη επιλογή, παρά μόνο μία: Να νικήσουμε.

Να νικήσουμε για λογαριασμό όλων εκείνων που δυο χρόνια τώρα υποφέρουν. Να νικήσουμε για τους έντιμους ανθρώπους. Να νικήσουμε για τους σκληρά εργαζόμενους. Για να ελπίσουν ξανά αυτοί που φοβούνται. Για να πιστέψουν ξανά αυτοί που απογοητεύτηκαν. Για να κάνουμε μια νέα αρχή. Για μας, για τους πολλούς που σήμερα δοκιμάζονται, για την Ελλάδα που αξίζει ένα καλύτερο αύριο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, σας καλώ όλες και όλους μαζί να δώσουμε τη μάχη να δυναμώσουμε το κόμμα μας. Να ανοίξουμε το κόμμα μας στους δημοκρατικούς πολίτες, στους δημοκρατικούς ανθρώπους σε όλους αυτούς που θέλουν να αγωνιστούν μαζί μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια δικαιότερη κοινωνία.

Γεια σας. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.