



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ**

Αθήνα, 1/3/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την Αναβάθμιση και Ενίσχυση της Υγείας

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Ανδρέα Δρακόπουλο και όλους τους συνεργάτες του, γιατί πιστεύω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Και αυτό διότι η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πέρα από μια πράξη κοινωνικής ευθύνης είναι – τολμώ να πω – και μια μεγάλη επένδυση. Μια όμως επένδυση διαφορετική από τις άλλες, που η ανταμοιβή της δεν είναι το κέρδος, με όρους αγοράς. Η ανταμοιβή της, ο σκοπός της εάν θέλετε, είναι το κοινωνικό όφελος. Είναι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις αναβαθμισμένες δομές και τις υπηρεσίες της Δημόσιας Υγείας.

Και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του ελληνικού λαού το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Ανδρέα Δρακόπουλο προσωπικά για αυτή τη δωρεά, η οποία μπορεί να αγγίξει και τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα πιάσει τόπο.

Θέλω, όμως, να ευχαριστήσω, γιατί το Ίδρυμα μέσω των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό, φέρνει μια άλλη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να προσφέρει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλες οι δωρεές είναι χρήσιμες. Δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία και για τις προθέσεις όλων όσοι επιτελούν αυτό το πολύ σημαντικό έργο και προσφέρουν στον τόπο μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης. Όμως, έχει σημασία και η φιλοσοφία που ο καθένας αποτυπώνει μέσα από τις πράξεις του. Και η φιλοσοφία στην προκειμένη περίπτωση, σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος στην Ελλάδα, είναι μια φιλοσοφία που δεν αφορά την επικοινωνία, σχεδόν καθόλου, αλλά αφορά την ουσία.

Πριν από έναν περίπου χρόνο, συζητώντας εδώ στο [Μέγαρο] Μαξίμου με τον Ανδρέα Δρακόπουλο – αν θυμάμαι καλά ήταν και ο μεγάλος αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο σε αυτή τη συνάντησή μας – μου μίλησε για μια ιδέα μεγάλη, ουσιαστικής βοήθειας στον χώρο της Υγείας. Όπου ιδίως τα τελευταία χρόνια της κρίσης με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς περάσαμε μια μεγάλη περιπέτεια, η οποία είχε αντίκτυπο στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλαδή στους μη έχοντες και κατέχοντες. Διότι, αυτοί που έχουν οικονομική δυνατότητα βρίσκουν τρόπους σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Η ιδέα του ήταν εντυπωσιακή: να αλλάξουμε πλήρως τον «Ευαγγελισμό». Να πέσει, δηλαδή, σχεδόν το σύνολο των χρημάτων, στον εκσυγχρονισμό ενός νοσοκομείου. Είπα: «ωραία ιδέα. Αλλά, μήπως με αυτά τα χρήματα που δεν είναι λίγα, αν είναι έξω από τον δημόσιο προϋπολογισμό, ο οποίος έχει περικοπεί στα χρόνια της κρίσης, μήπως να δούμε

αν θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε δημιουργικά σε όλη τη δομή του συστήματος;». Και του ζήτησα να κουβεντιάσει με τους δύο αρμόδιους υπουργούς. Και πράγματι, οι αρμόδιοι υπουργοί είπαν τις μεγάλες ελλείψεις που έχουμε σε πράγματα που ενδεχομένως κάποιος άλλος τα θεωρούσαν μικρά. Όμως, όταν αυτές οι ελλείψεις καλύπτονται έξω από τις δυνατότητες του δημόσιου προϋπολογισμού, αυτό για μας είναι ένα μεγάλο κέρδος. Και έτσι, σήμερα, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθειά μας να ανασυγκροτήσουμε το δημόσιο σύστημα Υγείας.

Και πιστεύω ότι έρχεται σε μια στιγμή κρίσιμη, όπου αρχίζει σιγά-σιγά, βγαίνοντας η χώρα από την κρίση, να αλλάζει και η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο σύστημα Υγείας. Δεν αντιμετωπίζεται, πια, ως περιττό δημοσιονομικό βάρος. Έχει σταματήσει εδώ και τρία χρόνια, η συρρίκνωση και η υποβάθμιση των δομών και υπηρεσιών υγείας. Και έχει ξεκινήσει σιγά-σιγά, αλλά σταθερά πιστεύω, μια αντίστροφη πορεία. Αυτή της ουσιαστικής ενίσχυσης και εν τέλει της επαναθεμελίωσης της καθολικότητας της υγειονομικής περίθαλψης για όσους και όσες ζουν σε αυτή τη χώρα. Ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιουδήποτε άλλου προσδιορισμού.

Και αυτή την προσπάθεια την υλοποιούμε και θα συνεχίσουμε να την υλοποιούμε με ακόμα περισσότερα μέσα, καθώς πλέον αυξάνονται και τα περιθώρια για να το πράξουμε αυτό. Αλλά, καθώς πλέον εδώ και τρία χρόνια τουλάχιστον έχει σταματήσει και αυτό το «πάρτι», η λεηλασία στο χώρο της δημόσιας Υγείας. Διότι, κατά την εκτίμησή μου, αυτό αποτελούσε μια ύβρη απέναντι στον ελληνικό λαό, ιδίως τα χρόνια των αναγκαστικών δημοσιονομικών περικοπών. Αυτό το «πάρτι» και αυτή η λεηλασία εις βάρος των ασφαλισμένων, εις βάρος των συνταξιούχων, όλων όσοι έχουν ανάγκη στο φάρμακο, αυτό το «πάρτι» αποτελούσε μια ύβρη, που φτάνει η ώρα αυτή να καταγραφεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που ουσιαστικά επικυρώνουμε σήμερα, θέλω να πω ότι δεν συνιστά ένα καινοφανές γεγονός. Και δεν συνιστά καινοφανές γεγονός, διότι γνωρίζουμε ότι για πάνω από μια εικοσαετία το Ίδρυμα χρηματοδοτεί συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Και όσον αφορά τα τελευταία χρόνια, η στενή συνεργασία μας στον τομέα της Υγείας, πιστεύω ότι έχει φέρει αποτελέσματα.

Επιτρέψτε μου και εμένα να επαναλάβω κάποια από τα οποία είδαμε στο βίντεο και θέλω να τα επαναλάβω και ως ένδειξη αναγνώρισης αυτής της σημαντικής προσφοράς:

Με τη δωρεά ύψους 14 εκατομμυρίων έχουν αποκτηθεί και παραδοθεί 143 ασθενοφόρα οχήματα, τα οποία έχουν ήδη κατανεμηθούν πανελλαδικά και εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών. Είναι δύσκολο να συγκρίνει μάλλον κανείς. Επαναλαμβάνω: κάθε προσφορά έχει την αυταξία της. Αλλά πόσο σημαντικό είναι για παράδειγμα στα Ανώγεια όπου ξέρω ότι την Κυριακή που ήταν ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός έγινε ένα μεγάλο γλέντι στο χωριό αυτό. Διότι για τους κατοίκους που μένουν σε αυτή την περιοχή, ένα ασθενοφόρο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 143 ασθενοφόρα κατανεμήθηκαν ήδη. Σε αυτά τα οχήματα περιλαμβάνονται και οι κινητές μονάδες, που είναι απολύτως απαραίτητες, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.

Και ανάμεσα σε αυτές πλέον, υπάρχουν και οι κινητές μονάδες νεογνών, που αποτελούσαν πραγματική ανάγκη ειδικά για περιοχές της Περιφέρειας, που δυστυχώς ποτέ δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.

Επίσης, παραδόθηκαν δέκα γραμμικοί επιταχυντές στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας και στο Θεαγένειο [Νοσοκομείο] Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες των καρκινοπαθών.

Επιπλέον, προχώρησαν ήδη, ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις, όπως η αγορά αξονικών τομογράφων σε δημόσια νοσοκομεία και αναφέρω ενδεικτικά το ΚΑΤ, τον «Ερυθρό Σταυρό», το «Σωτηρία». Νοσοκομεία, δηλαδή, που καθημερινά δέχονται εκατοντάδες επισκέπτες. Χιλιάδες πολίτες, επισκέπτονται αυτά τα νοσοκομεία.

Και τέλος, έχουν προχωρήσει στοχευμένες κτηριακές παρεμβάσεις, ο περαιτέρω εξοπλισμός νοσηλευτικών μονάδων, η παροχή επιπλέον κινητών ιατρικών μονάδων για εξετάσεις πληθυσμού, ιδιαίτερα της υπαίθρου, καθώς και η χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Όπως φαίνεται λοιπόν, αυτά τα οποία κάναμε μέχρι τώρα αυτά τα τρία χρόνια ήταν μονάχα η αρχή. Διότι πλέον, με τη δωρεά που σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να αποδεχόμαστε εκ μέρους όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, προχωράμε σε ένα νέο μεγάλο σχέδιο εκτεταμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη της δημόσιας Υγείας.

Ένα σχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται επτά κομβικού χαρακτήρα δράσεις:

Πρώτον, είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Είναι ένα μεγάλο έργο, σε μια πόλη της Θράκης, η οποία δε χωρά αμφιβολία ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την πατρίδα μας. Και ένα έργο που είχα την ευκαιρία να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι στο πρόσφατο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Κομοτηνή, όπου άκουσα από όλους τους φορείς να μου εξηγούν πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο και πόσο θα αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Δεύτερον, είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης. Επιτέλους, η Θεσσαλονίκη, η συμπρωτεύουσα, ένα μεγάλο αστικό κέντρο αποκτά Νοσοκομείο Παίδων. Θα πρέπει, ίσως, να το έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες. Στις μέρες της δημοσιονομικής στενότητας, μια τέτοια εξαγγελία θα ήταν πραγματικά έξω από το πλαίσιο της λογικής. Το καταφέρνουμε, χάρη στη στήριξη και τη βοήθειά σας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι αυτό το νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των αναγκών της Βόρειας Ελλάδας, αλλά μέρος της Θεσσαλίας.

Τρίτον, είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου κτιρίου στον Ευαγγελισμό, στο χώρο που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων». Ένα κτίριο το οποίο έχουμε σκοπό να λειτουργήσει ως Έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέταρτον, είναι η προμήθεια και εγκατάσταση νέου ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Πέμπτον, είναι η προμήθεια νέων μέσων αερομεταφοράς και η επισκευή των ήδη υφιστάμενων, με σκοπό την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Και θέλω να σας πω πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους ανθρώπους μας που ζουν στα νησιά μας. Αισθάνονται βεβαίως ότι ζουν σε ένα φυσικό περιβάλλον απaráμιλλης ομορφιάς, αλλά αισθάνονται εκτεθειμένοι, αισθάνονται ανασφαλείς, αισθάνονται πολλές φορές πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται μπροστά σε κάποια – που η ζωή μας τα έχει – ατυχήματα, που είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν ή και τουρίστες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πλέον, έχουμε φτιάξει ένα σύστημα ασφαλές, όπου μπορούμε με μεγάλη ταχύτητα να έχουμε τη μεταφορά στα νοσοκομεία, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε νοσοκομεία που λειτουργούν πλέον στα νησιά μας, όπως της Σύρου, της Σαντορίνης, όπου δώσαμε μάχη για να ένα κτίριο που ήταν έτοιμο εδώ και χρόνια αλλά

εγκαταλελειμμένο προς χάρη κάποιων άλλων συμφερόντων να λειτουργεί. Έτσι, λοιπόν, φτιάχνουμε μια ασπίδα και με τη δική σας βοήθεια για τους νησιώτες μας και τους τουρίστες μας.

Έκτον, είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως το λεγόμενο *PET*, όπως το λένε οι γιατροί - είναι αρκετοί γιατροί σήμερα στην αίθουσα. Είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα, βεβαίως, δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, με αυτά που έχουν κατεξοχήν μια τέτοια δυνατότητα, που είναι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Και έβδομον, η χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και για την αντιμετώπιση του τραύματος ιδιαίτερα.

Λοιπόν, όλες αυτές είναι οι δράσεις που όχι μόνο καλύπτουν κενά, σημαντικά κενά, όχι μόνο καλύπτουν τρύπες, αλλά νομίζω ότι διαμορφώνουν μία δομή, πάνω στην οποία εμείς πλέον μπορούμε με καλύτερους όρους να οικοδομήσουμε. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα, πρέπει και εμείς να δώσουμε μια δέσμευση, τη δέσμευση της Πολιτείας, και θέλω να σας τη δώσω αυτή τη δέσμευση, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν τα δέοντα από πλευράς μας, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό διαδικαστικό εμπόδιο, το παραμικρό γραφειοκρατικό κώλυμα – δεν είναι τόσο εύκολο αυτό στην Ελλάδα, οπότε έχει μια σημασία αυτή η δέσμευση – προκειμένου να έχουμε την έγκαιρη και ολοκληρωμένη υλοποίηση των όσων θα υπογράψουμε σε λίγο.

Και βεβαίως ότι θα επιδιώξουμε ως ελληνική κυβέρνηση τη στενή και παραγωγική συνεργασία με τους ανθρώπους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος καθ' όλη την πορεία των έργων.

Άλλωστε, νομίζω υπάρχει και ένα θετικό προηγούμενο που είναι η συνεργασία μας και η αποτελεσματικότητα, που αυτή η συνεργασία είχε, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι ένα στολίδι που κοσμεί στην έξοδο της πρωτεύουσας προς τη θάλασσα, στην περιοχή του Φαληρικού Δέλτα.

Νομίζω ότι αναφέρθηκα εκτενώς στη σημασία και στο βάρος που έχει αυτή η δωρεά στο κοινωνικό σύνολο. Επιτρέψτε μου, όμως, να κλείσω με μια αναφορά σε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη πλευρά της σημερινής ημέρας που έχει και αυτή τη σημασία της. Πιστεύω ότι περιποιεί τιμή για τη χώρα μας να έχει την εκτίμηση και το σεβασμό ανθρώπων που το έργο τους απολαμβάνει καθολικής διεθνούς αναγνώρισης και είναι πρωτοπόροι στον τομέα της δουλειάς τους.

Αναφέρθηκα πριν από λίγο στην συνάντησή μας με τον Ρέντσο Πιάνο. Ο Ρέντσο Πιάνο είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος αρχιτέκτονας. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτό το κόσμημα του παραλιακού μετώπου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύματος προς τους πολίτες της χώρας μας.

Ο Ρέντσο Πιάνο, λοιπόν, είναι αυτός που θα βάλει την υπογραφή του και στην κατασκευή των τριών νέων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, στη Θεσσαλονίκη, το Παίδων [το Παιδιατρικό Νοσοκομείο], αλλά και στην Αθήνα. Και είναι δεδομένο ότι η παρουσία του εγγυάται όχι μόνο τον άρτιο σχεδιασμό για τις ανάγκες των νέων ιδρυμάτων, αλλά και μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής, που έχει και αυτή τη σημασία της στο περιβάλλον και στην εικόνα των πόλεων μας.

Με αυτές τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, θέλω να επαναλάβω ότι η έμπρακτη ενίσχυση της δημόσιας Υγείας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια κίνηση με υψηλό, θα έλεγα, κοινωνικό συμβολισμό, αλλά και με εθνικό

συμβολισμό. Αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον αυτού του τόπου. Θεωρώ ότι η Υγεία και η Παιδεία, άλλωστε, είναι δύο από τους βασικούς πυλώνες για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την εξέλιξη της πορείας μας ως κοινωνία και με αυτή την έννοια, πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα προς μίμηση, ένα παράδειγμα που επαναλαμβάνω αφορά το να μας νοιάζει η ουσία και όχι η επικοινωνία, να κάνουμε ουσιαστικά πράγματα που θα αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό το παράδειγμα προς μίμηση εύχομαι να βρει ανταπόκριση και μιμητές, να βρει, αν θέλετε, και άλλους δωρητές ή ιδρύματα που θα θελήσουν να συνεισφέρουν σε συνεργασία με την Πολιτεία, εκεί που πραγματικά πονάμε για να στήσουμε δομές προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε τη χώρα μας, την κοινωνία μας πιο μπροστά.

Πιστεύω ότι αυτή η ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του τόπου γίνεται σε μία στιγμή που μπορούμε να ελπίζουμε ξανά για το μέλλον, έστω και διστακτικά. Σε όλους μας όμως είναι πλέον φανερό ότι οι μεγάλες δυσκολίες είναι πίσω μας. Και ότι το κρίσιμο στοιχείο σήμερα είναι αυτό το μέλλον αυτή τη φορά να μπορέσουμε να το οικοδομήσουμε σε πιο στέρεες βάσεις. Πιστεύω, λοιπόν, ότι το μέλλον μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι ότι είναι και πάλι στα χέρια μας για να το σχεδιάσουμε, να το οικοδομήσουμε και υπ' αυτή την έννοια, η συμβολή αυτών που σήμερα θα υπογράψουμε, σ' αυτό το μέλλον, είναι καθοριστική.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εύχομαι πραγματικά να βρει μιμητές αυτή η προσπάθεια και αλλού. Να είστε καλά.